



Nieuwsbrief



Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn

nr. 13, 11 juni 2020

Pastorale brief 13



Een voorbede bij Exodus 34:

Dat Gods mededogen aan het licht komt in mensen bij wie niet het recht van de sterkste geldt.

Dat Gods barmhartigheid aan het licht komt in mensen die mild zijn in hun oordeel.

Dat God kracht aan het licht komt in mensen die met fantasie en vindingrijkheid het kwade met het goede te lijf weten te gaan.

Dat Gods trouw aan het licht komt in mensen die niet opgeven als het moeilijk wordt

Dat Gods troostende nabijheid aan het licht komt in mensen die dicht bij anderen in de buurt blijven, die de kunst van het bemoedigen verstaan, bereid om een eind met anderen mee te trekken. God wees de kracht die mensen bijeen brengt, wees de ruimte waarin zij elkaar ontmoeten en zien met nieuwe ogen. Amen. (Gerard Kock)

Zo langzamerhand komen we ook in de liturgie in de zomertijd terecht. De liturgische kleur verandert op de eerste zondag na Trinitatis al in groen. De lange groene zomer begint. Na het paars in de veertigdagentijd, de witte Paastijd, die eindigt op de vijftigste paasdag Pinksteren als het rode antependium de avondmaalstafel kleurt vanwege het uitstorten van de Heilige Geest ligt een lange groene zomer voor ons.

Groen verwijst naar leven en groei, maar aan groei gaat vaak een crisis vooraf. Groei in het persoonlijke leven ontstaat niet zomaar.

*Ik geloof
dat God het leven wil
en mijn levendigheid
dat een mislukking
een nieuw begin is
en dat een barrière
een belofte inhoudt
ik vertrouw
de vragen
de zoektocht
de weg
ik ervaar
terechtgekomen
in het ontheemd zijn
mijn thuis
in het leven als thuisloze
nabijheid
in de onbegrensde ruimte
ik laat met smart los
en win leven*

Dit prachtige gedicht van Andrea Schwarz vertelt het zo mooi. Wie kan loslaten zal uiteindelijk winnen. Maar loslaten is meestal niet onze sterkste kant. Als je moet loslaten is er veel vertrouwen nodig en verlies je de controle; het zo vertrouwde is er niet meer.

Juist die controle geeft ons vaak zekerheid en veiligheid. Wij willen graag precies weten waar we aan toe zijn en we maken onszelf wijs dat we daarmee ons leven onder controle hebben. Het is een schijnwerkelijkheid. God heeft ons het leven geschonken. Het is een leven dat we gekregen hebben om niet.

Toch is het voor ons moeilijk om ons op de Eeuwige te verlaten en daarmee onze controlebehoefte los te laten en volop te durven vertrouwen dat het goed komt, gewoon omdat we in goede handen zijn. Niet dat het altijd zo kan gaan als we het 't liefste zouden willen en daarom is vertrouwen op een goede toekomst ook zo moeilijk.

Wie dat lukt en het duurt soms een leven lang om dat steeds beter te leren, maar wie het lukt meer en meer los te laten en meer en meer te vertrouwen op de Eeuwige kan een opeens merkwaardig veel ruimte ervaren.

Zoveel spanning en stress die je achter je kunt laten. Wie vertrouwen durft te hebben in de Eeuwige komt steeds dichterbij zichzelf en ontwaart daar diep vanbinnen de kiem van geloof. Diegene ervaart liefde van binnenuit. Liefde diep verborgen daar waar het geheim van de Eeuwige in je hart de ruimte krijgt te ontwaken. Nieuwe energie. De durf het leven aan te gaan, ook als het buiten de gebruikelijke kaders van je denken en zijn gaat.

In de kerk is er ook in de kerkdienst vaak de behoefte om controle te hebben en een strakke regie; gebaseerd op het idee 'zo hoort het'. Maar ook daar komt geloof veel meer tot leven als er ruimte is, daar waar de kinderen spontaan opstaan om een kaarsje aan te steken of onverwacht Amen zeggen na een gebed. Op al die momenten dat niet alleen zij, maar ook anderen mee kunnen doen op hun eigen manier en vanuit henzelf leeft het Evangelie op.

Daar opeens voel je de aanwezigheid van de Geest. De mens die kan loslaten is degene die zich overal, waar ook ter wereld thuis weet, omdat hij thuis is in zichzelf, diep verbonden met die Ene die eeuwig is.

De Coronacrisis dwingt ons het vertrouwde anders in te vullen, en creatief te zoeken naar nieuwe wegen, ook in de kerk. We hebben de afgelopen tijd al veel geleerd, bijvoorbeeld in de online vieringen, en het leidde tot onverwachte ontmoetingen en nieuwe inspiratie.

Wie weet wat deze ongewisse toekomst ons, naast de verdrietige kanten ervan, ook in positieve zin zal brengen?

Mede namens mijn collegae ds. Peter van Ool en ds. Hester Wouda,
een hartelijke groet, *ds. Annemiek Boonstra*

IN MEMORIAM Thie Katerberg (1946-2020)

Vorige week donderdag is dhr. Thie Katerberg uit Zuidhorn overleden. Dhr. Katerberg was belijdend en meelevend lid van de Gastkerk. Thie werd geboren op 9 oktober 1946 te Dwingeloo, maar verhuisde al jong naar het Westerkwartier. Sinds 1971 was hij gehuwd met Antje de Jong. Samen kregen zij drie kinderen; twee zonen en een dochter. Tot zijn pensionering was Thie werkzaam bij de belastingdienst. In zijn vrije tijd deed hij onder meer graag aan bergsport. Sinds het jaar 2002, maar vooral de afgelopen 5 jaren had Thie te kampen met ernstige ziekte. In de nacht van donderdag 4 juni 2020 op vrijdag 5 juni is Thie in zijn woonplaats, thuis, rustig heengegaan. Hij was 73 jaar.

De uitvaartdienst voor dhr. Katerberg is gepland voor woensdag 10 juni 2020 in het crematorium te Eelderwolde. Vanwege de preventieve maatregelen in het kader van de coronapandemie is daar slechts ruimte voor maximaal 30 personen. Voor die afscheidsdienst heeft Thie zelf een schriftlezing en een aantal psalmen en liederen uitgekozen. De lezing is Mattheus 5,1-16, het begin van de bergrede, met de zaligsprekingen. Die rede bevat leefregels die de overledene zelf belangrijk vond, en die hij daarom zijn nabestaanden graag nog eens op het hart wilde laten drukken. Alle nabestaanden van dhr. Katerberg, met name zijn vrouw Antje, de kinderen en kleinkinderen, wens ik veel sterkte en vooral Gods troostende nabijheid toe.
Ds. Peter van Ool

LOFPRIJSDIENST DIGITAAL OP 14 JUNI

Komende zondag 14 juni is er weer een dienst op de websites te vinden. Het gaat deze keer om een Lofprijdsdienst die opgenomen is in de Gastkerk. Voorganger is ds. Bert de Ruiter uit Drachten. De link naar de dienst zal in de loop van zaterdag op de websites staan.

KOFFIEDRINKEN ZONDAG 14 JUNI

Hierbij de link voor het koffiedrinken van aanstaande zondag 14 juni om 11 uur:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aT-Jxa0JraTJCWkxtROVfbEd2VUVOUT09>

Meeting ID: 839 3143 8716

Password: Koffie



BLOEMEN

In de afgelopen week zijn bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die ze hard nodig heeft, geef het dan door aan de scriba's!

De bloemen zijn met een hartelijke groet gegaan naar Bert Jansma,

Oosterburcht 32 en naar Johannes Algra, Julianalaan 9 in Zuidhorn.





HEEL ZUIDHORN BAKT

“Een appeltaart”

Op 20 juni aanstaande is het Wereldvluchtelingendag en op deze dag willen wij graag de nieuwe inwoners van Brittil, Noord- en Zuidhorn een appeltaart bezorgen, gebakken door de inwoners van onze dorpen, om hen op deze wijze

een hart onder de riem te steken in tijden van Corona die niet alleen voor ons maar zeker ook voor hen heel lastig zijn. Wij willen u uitnodigen om een appeltaart te bakken die we op 20 juni aan alle gezinnen (statushouders en vluchtelingen) willen aanbieden namens de inwoners van onze dorpen.

Wanneer u een appeltaart wilt bakken, of wil helpen bij de bezorging op 20 juni, laat dit dan weten, voor 13 juni a.s. via een van de volgende mailadressen, hermi.steller@ziggo.nl of gertruudprenger@gmail.com. U kunt zich ook telefonisch aanmelden middels de telefoonnummers 0683014234 of 0594-500055. De appeltaarten kunnen op 19 juni worden bezorgd bij Gertruud Prenger aan de Nieuwstraat 20 (naast LAZIZ door de steeg), tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Alvast bedankt voor uw medewerking namens de werkgroep “Tafels van Hoop” en de beide diaconieën van de Gastkerk en de Dorpskerk.



COLLECTEDOEL zondag 14 juni 2020 DIACONIE

De diaconie, dat zijn we samen! De diakenen samen met de gemeenteleden. De diakenen wegen samen af voor welke doelen steun wordt gevraagd aan de gemeente. Gelukkig kunnen we op u rekenen!

Dat gaat vaak om inzamelen van collectegeld voor de helpende hand, die in de meest schrijnende situaties ver weg of dichterbij wordt uitgestoken. Maar soms gaat het ook om heel praktische hulp die u en wij zelf kunnen bieden. Een actueel voorbeeld daarvan is nu het boodschappen doen voor mensen die het niet zelf kunnen, vanwege infectiegevaar. De boodschappendienst wordt iedere nieuwsbrief genoemd en voorziet in een behoefte. Zo dichtbij kan het dus zijn.

Tegelijkertijd helpt u via het nieuwe zendingsdoel “SAVE” kinderarbeid te voorkomen in India door het stimuleren van onderwijs. Zo maken ZWO en de Zendingscommissie het mogelijk dat u en wij iets kunnen doen aan de nood die duizenden kilometers van ons vandaan dagelijkse realiteit is voor honderden kinderen.

En het kan ook regionaal, want ook daar is onze steun nodig. Denk aan de Voedselbank en aan het Platform Kerken Westerkwartier, waar we met de andere kerken de afspraak mee hebben hen vanuit de Diaconie te ondersteunen. Er komen daar veel hulpvragen binnen.

Samen met u proberen we de mensen te bereiken met steun die zo ontzettend nodig is, ver weg en dichtbij. Uw bijdrage is daarbij van harte welkom.



U kunt uw gift overmaken op:

NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

onder vermelding van **DIACONIE**

Hartelijk dank voor uw gift!

BOODSCHAPPENDIENST



Voor mensen voor wie het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona is er een boodschappendienst, waarvan inmiddels een aantal mensen gebruik maakt. Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna de Vries of Anke Brandsen en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor u gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger. Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen.

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,

Anna de Vries 06 4634 7999 en Anke Brandsen 06 1963 2678

OPEN KERK IN DE DORPSKERK

woensdagmiddag vanaf 17 juni van 15.00 tot 16.00 uur

Tot half maart stonden de deuren van de Dorpskerk iedere vrijdagmiddag open en kon wie langs kwam even binnen lopen. Er zijn mensen die het missen om in de kerk te kunnen zijn. We bereiden ons voor op kerkdiensten in de kerk vanaf 1 juli. Vanaf komende week zal de Dorpskerk weer wekelijks geopend zijn om een kaarsje aan te steken, stil te worden of rustig rond te kijken. Voor wie even een praatje wil maken of iets meer over de kerk wil weten zal de predikant of een vrijwilliger van de open kerk aanwezig zijn.

De "Open kerk" is **vanaf 17 juni** tijdelijk (in ieder geval tot 1 september) niet op vrijdag, maar op **woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur**.

Zo kunnen we voldoen aan de 72 uur tussen twee bijeenkomsten, zodat extra schoonmaak niet noodzakelijk is. Wel zullen deurklinken, lichtknoppen e.d. na afloop schoongemaakt worden. Je kunt binnen lopen via de zuidzijde van de kerk (de kant van de Jellemaweg). Er staat ontsmettingsmiddel voor de handen en we houden de 1,5 meter afstand. We gaan er vanuit dat iedereen met gezondheidsklachten thuis blijft. We hopen dat wie daar prijs op stelt zo op een veilige manier in onze kerk kan komen voor een gesprek of om even rustig in deze ruimte te zijn.



PASTORAAT EN INLOOPUUR

Het is fijn om in deze tijd voorzichtig het bezoekwerk weer op te kunnen pakken, natuurlijk alleen na overleg, binnen met voldoende afstand, in de tuin of wandelend. Voorzichtigheid is nog steeds geboden, dus veel contact verloopt ook nog telefonisch. Neem ook zelf gerust contact met mij op of met een van de ouderlingen.



Wil je gewoon even langs lopen dan kan dat tijdens het inlooppuur. Dat is deze week nog op vrijdag tussen 15.00 en 16.00 beneden in Klein Hanckema. Vanaf komende week ben ik tijdelijk op woensdagmiddag in de kerk te vinden tijdens de open kerk tussen 15.00 en 16.00 uur. Graag tot ziens/ horens!

Hester Wouda h.j.wouda@gmail.com / 06-19704879

HALLO JONGENS EN MEISJES,

Moeten jullie thuis je ouders ook wel een helpen met een klusje? De afwas-machine leegruimen of de tafeldekken? Elke dag moet er thuis van alles gebeuren. In het volgende verhaal heeft Jezus het ook erg druk. Wie gaan Jezus helpen? Zouden jullie Jezus ook kunnen helpen?

VEEL TE DOEN

Wat heeft Jezus veel te doen. Hij reist maar rond, van de ene plaats naar de andere. En dan weer verder. Want het is nu niet de tijd om te niksen.

Overall waar hij komt zijn er mensen met problemen, of verdriet, of zorgen. Mensen die zich in de war voelen of eenzaam of ongelukkig zijn. Jezus voelt dat juist die mensen bij hem horen. Hij heeft medelijden met hun verdriet. Hij voelt mee met hun pijn en zorgen. Hij ziet het als ze bang zijn of in de war. En hij helpt ze. Hij jaagt hun ziekten weg en laat hun zorgen en hun angsten verdwijnen. De mensen begrijpen niet hoe hij het doet, maar ze kunnen weer vrij ademen en glimlachen. Jezus vertelt ook over God en over het Koninkrijk van God. 'Het komt eraan', zegt hij. De mensen die dat horen, krijgen weer een beetje hoop.

De leerlingen reizen met Jezus mee. Twaalf vrienden. Petrus, en Andreas en Johannes en Jakobus en die andere acht. Ze zijn steeds bij Jezus. Ze zien en ze horen alles wat hij doet.

Op een middag zitten ze onderweg even uit te rusten, bij een korenveld. Wat doen al die mensen daar tussen het koren? Kijk, hoe hoog dat koren staat. Dat is helemaal rijp. Het moet nodig van het land af. De stengels moeten afgesneden worden. En alle korenkorrels moeten in zakken gedaan worden en dan de schuur in. Maar ja, dat is zoveel werk, dat kan de boer niet in z'n eentje doen. Iedereen moet meehelpen, de knechten, de burenen, ja, zelfs de kinderen van de boer helpen mee.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 'Kijk, zo moeten wij het ook doen. Zoals het bij die boer is, zo is het ook bij het werk dat ik doe. Er is zoveel werk te doen, jullie moeten allemaal helpen. Daarom wil ik jullie eropuit sturen om hetzelfde werk te doen dat ik doe.

De velden staan vol koren en voor de oogst zijn dus heel veel mensen nodig. Bid dat God veel mensen geeft om dat werk te doen.

Luister naar de mensen, help ze en vertel ze over het Koninkrijk van God.

Ik zal jullie kracht geven om de dingen te doen die ik ook doe. Dan kunnen jullie doen wat ik heb voorgedaan.

Maak je geen zorgen over geld, of hoe je aan eten kunt komen. Vraag ook geen geld aan mensen die jullie helpen. Jullie zullen alles krijgen wat je nodig hebt.

Vertrouw daarop.

Soms heb je niet zoveel zin om iemand te helpen, of misschien vind je het wel erg spannend om iets te doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan.

Maar je mag er op vertrouwen dat God je helpt. Daarnaast is het ook ontzettend fijn voor de persoon die geholpen wordt, die heeft het dan iets minder druk.

Groeten Elsa Hoeksma

**WAAROM
MOEILIK DOEN
ALS
HET SAMEN KAN**

Loesje

